

KONGESØN

dukkespil og drama manuskript til julekalenderen 2020

copyright Torben S. Callesen 2020 ©

Theo – skeptisk, ved ingenting om jul. Materialist, nysgerrig, tænker mest på sig selv og sine gaver, tør humor, er doven.

Marie - glad, hjælpsom, klog, naiv, ved alt om jul.

AFSNIT 1

DEN STØRSTE HISTORIE

De to klassekammerater møder hinanden tilfældig på vej hjem fra skole.

Marie *Begeistret* Hej Theo!

Theo *Misfornøjet, mut, uinteresseret og brokket* Hej Marie...

Marie Har du allerede fået fri fra skole?

Theo *Forvirret og fraværende* Øh, ja, ja, æææhhh, jo, lad os bare sig det.

Marie Hvad mener du Theo, PJÆKKER DU?

Theo Øøøh, ææææh, har du set min gamle telefon her? Den er så langsom, at en snegl ligner en raket i forhold til. Den er så langsom, at jeg ligeså godt kunne gå hen til mine venner selv og levere sms'en. Den er så langsom at...

Marie *Overhører fuldstændig Theos brok og spørger positivt og forventningsfuldt* Hvad skal du lave nu Theo? Skal vi gå på biblioteket sammen?

Theo *I sin helt egen verden* Øøøøh, NEJ! Jeg vil prøve at slå tiden ihjel så hurtigt jeg kan, så det hurtigst muligt kan blive juleaften SÅ JEG ENDELIG KAN FÅ EN NY SUPER SEJ OG HURTIG TELEFON!!! Det ville være den STØRSTE GAVE I VERDEN!!! Jeg DØR, hvis ikke jeg får den telefon!!!

Marie *Med et snedigt udtryk og skælmsk smil.* Nåååå, så du vil slå tiden ihjel Theo, jamen så har jeg liiiige det rigtige til dig.

Theo *Skeptisk* Vil DU give mig en telefon?

Marie Nej, men jeg vil fortælle dig den største historie af dem alle, som skete engang, til jul.

Theo Advr, jeg skal ikke lytte til pattebarns historier.

Marie Der er en stor, rig og mægtig konge med.

Theo Aaaaargh,ok, HVIS du kan få tiden til at gå hurtigere med den historie, og hvis der virkelig ér en konge med, så se at komme i gang.
Nu, nu, nu, nu! Jeg er ved at gå til.

Marie Roligt Theo. Først skal du lige introduceres for de personer, som er med...

Theo Hvem er hende der?

Marie Det er fortælleren af vores historie. Sæt dig godt til rette Theo, og så vil tiden meget snart gå meget hurtigere.

Intro

Fortæller: "For over 2000 år siden skete der noget ganske særligt i landet Israel. Et barn blev født, som skulle forandre verden for altid.

Et barn, som bar selve himlen i sig. Et barn, som kunne forvandle hjerter af sten og som var bestemt til at give verden håb og lys i en mørk tid, men som først måtte så frygteligt meget igennem.

Men en ung pige blev ved en tilfældighed del af denne fortælling, og det er den historie, vi vil fortælle i dag.

Men hør, hvor er mine manerer, lad mig først præsentere personerne, så den største historie af dem alle kan begynde."

Efter **Den største historie**

Theo Ok, så har vi set alle dem, som er med i historien, men hvornår starter den?

Marie Da må du lige vente to dage min utålmodige ven.

Theo To dage!!! Jeg har ikke to dage. Jeg kan knap nok vente to minutter!

Marie Jeg skal hjem og spise nu Theo. Vi ses om to dage.

Theo *Råber efter Marie* Jamen, du kan da ikke bare 'næsten' starte en historie? Marieeeee! Det er tarveligt!

AFSNIT 2

ENGLE PÅ BESØG

Marie Nå Theo, overlevede du?

Theo Hvis jeg skal vente to dage mellem hver historie, så går jeg fuldstændig bananas. Jeg har to timer nu, bare fortæl hele historien på én gang. Så er der da to timer mindre til jul.

Marie Nix Theo, ét kapitel hver anden dag, og så tør jeg næsten garantere, at du vil have fået et helt nyt syn på julen bagefter. Hvem syntes du egentlig bedst om af de personer, der er med i historien?

Theo Jeg synes ham kongen er sej! Ham vil jeg være! Ham Josef var da vist lidt af en hidsigprop. Ham har Maria ikke været for heldig med. Og så den der dovne hyrde. Men hvad nu? Hvad har de alle sammen med din historie at gøre?

Marie Og du lagde slet ikke mærke til, hvad de sagde om Maria?

Theo Jo, jo, hun var fin, smuk og rar og skulle have en baby...

Marie hvor Gud var barnets far.

Theo Ja, men det er gas ik'? Det var bare fordi det rimer på rar...?

Marie Vi tager lige en sang mere Theo.

Theo *I udløbet* Det VAR bare fordi RAR rimer på FAR ik' ...?

B

Fortæller medens musikken spiller: "Vores historie starter, da en hvid skikkelse, Herrens engel, gik ind til en ganske ung pige, som hed Maria i byen Nazaret... men de var ikke alene..."

(Englen går ind til Maria, man ser Hannah få øje på englen og lytte ved 'døren'.)

Outro

Theo Hvaaaaad??? Det kan ik' lade sig gøre???? At få barn med Gud!!! Jeg gad godt se Josefs ansigt, når han hører dén historie!

Marie Tjaaa Theo, så er du nødt til at vente til vi ses igen. Jeg skal hjem og lave lektier. Vi ses Theo *Marie går sin vej.*

Theo *Theo råber efter Marie* Grrrrr Marie, det er snyd. Jeg kan da ikke vente to dage på at få resten af historien at vide!!! Hvad gjorde Josef? Blev han ik' sur? Jeg tror han blev sur!!! Jeg ville blive sur... *Eddike sur... Går sin vej*

Efter Herren er med dig

AFSNIT 3

SKANDALE

Marie *Glad* Hej Theo! Hvorfor tog det så lang tid at komme herhen?

Theo *Er lige ved at eksplodere. Kigger på sin gamle mobil, rødglødende.*
%#x%%#% Det tager jo 100 år at åbne telefonen, og når den så endelig er i gang, fryser skærmen. Aaarghhh! Nå, men nu vil jeg også høre, hvordan Josef reagerede, da han hørte at hans forlovede skulle føde Guds søn, og altså Josef ik' var faderen. Ja, det har jeg ligesom regnet ud *Peger på sit hoved, selvtilfreds.*

Marie Du er ret nysgerrig Theo. Det er noget af det, jeg godt kan lide ved dig. Så er det også meget sjovere at fortælle min historie.

Theo Kooooom iiiiiiiigaaaaaanggggg.

Marie *Ignorerer Theos des.* Du´ vist faktisk næsten lige så nysgerrig som hende her Hannah.

Theo Hannah?

Marie Nogle gange kan nysgerrighed få mennesker ud på de vildeste eventyr og rejser. Som fx hos Hannah. Hun var forfærdelig nysgerrig og havde hørt alt, hvad englen havde fortalt til Maria...

Theo *I udløbet Indestængt* Jamen, hvad så med Josef!!!

Marie Shhhhh, se med.

C

(Lux opdager pigen. Pigen bliver forskrækket, vil løbe væk, men kan ikke.)

L: "Øhøhmm." "Du hørte hele deres samtale derinde?"

H: "Ja!?"

L: "Og du hørte, at Maria skal føde Guds søn?"

H: (begynder at græde) "Ja, undskyld! Jeg er bare født så, så...nysgerrig. Undskyld!"

L: "Hm, så kan du ligeså godt gøre dig nyttig...Hannah." (Pigen kigger op, forbavset over at Lux kender hendes navn.) (Lux smiler.)

H: "Øh, du kender mit navn? Jeg kender ikke engang dit!"

L: "Jeg er Lux, og alle engle kender dit navn, Hannah. Hvis ikke Josef får at vide, at det er Gud selv, der har gjort Maria gravid, ender det her i en skandale."

H: "Fordi han vil tro, at Maria har været utro?"

L: "Nå, du er smart nok Hannah. Ja, og Nazarets indbyggere vil så straffe Maria hårdt og barnet vil være fortabt."

H: "Uh. Det må aldrig ske, aldrig i livet."

L: "Derfor har jeg brug for, at du finder Josef og fortæller ham, hvad du lige har set; at himlen har sendt Gabriel for at fortælle, at Maria skal føde Guds søn. Skynd dig!"

H: "Jeg skynder mig, jeg skynder mig...og tak!!!" (Hannah styrter af sted og søger.)

Nu skal jeg huske det:

"Hej Josef, Maria skal føde Guds søn, det har en engel fortalt hende.

Hej Josef, Maria skal føde Guds søn, det har en engel fortalt hende.

Hej Josef, Maria skal føde Guds søn, det har en engel fortalt hende.

Er du Josef?

J: "Jaa?"

H: "Maria er gravid!"

J: "Hvaaaad!?"

H: "Jamen, det er Gud..."

H: "Jamen, han har misforstået det.!"

Efter Skandale

Theo Ha, ha, haaaaa, jeg tænkte det nok. Jeg er så smart er jeg. Selvfølgelig blev Josef stiktosset! Hvem ville også hoppe på sådan en historie.

Marie Du er ik' særlig sød lige nu Theo. Maria er fortabt, hvis ikke Josef vil have hende mere.

Theo Visse, vasse.

Marie Så bliver Maria og barnet udstødt, barnet har ingen far til at opdrage sig, Maria ingen til at forsørge sig.

Theo Jaaaaaamen, det hele er jo bare en historie.

Marie Tror du det er for sjov denne historie hedder Den største historie af dem alle?

Theo Hvad mener du?

Marie Vi ses om to dage Theo!!! Jeg skal til gospelkor nu. *Går sin vej.*

Theo *Råber hen til Marie* Skriv ikke på sms'en denne gang. Læg en besked i skolen. Send et brev. BRUG IKKE TELEFONEN!!!

- Marie *Sidder og laver lektier i sin lektiebog i skolen.*
- Theo *Kommer ind og sætter sig ved siden af Marie. De er i skolen. Siger meget stille. Undskyld, fordi jeg var lidt dum i forgårs.*
- Marie *Reagerer ikke*
- Theo *Lidt højere Undskyld, fordi jeg var ret dum her i forgårs.*
- Marie *Reagerer ikke*
- Theo *Endnu højere UNDSKYLD, fordi jeg var dum her i forgårs.*
- Marie *Reagerer ikke*
- Theo *Ude af sig selv UNDSKYLD, FORDI JEG VAR EN IDIOT I FORGÅRS!*
- Marie *Ser op fra sin bog, klapper den sammen, er færdig med opgaverne og ser overrasket på Theo Færdig! Hej Theo! Godt at se dig igen. Hvad var det du sagde lige før?*
- Theo *Theo ryster af arrigskab. Siger ingenting.*
- Marie *Er du klar til at se, om Josef og Maria bliver gode venner igen? Josef var nok lige så arrig, som du ser ud lige nu, thihi.
Overgang Hannah var helt knust over hendes fejlslagne måde at overbringe det glædelige budskab om Marias graviditet til Josef på, så nu måtte der større kræfter til...*

D

H: "Det er alt sammen min skyld! En simpel, lille opgave, og jeg ødelægger bare det hele." (græder)

L: "Du har gjort, hvad du kunne mit barn, nu er det vores tur. Men vær helt stille, når Herrens engel synger til Josef i hans drømme. Lad os for jordens skyld håbe, at han tror på ham."

Efter **Fred****E**

(Josef baner sig vej hen til Maria. Maria tørrer øjnene, rejser sig nervøst, Josef tager Maria i hånden, de danser sammen.)

Hannah: "I er så seje Lux!"

OUTRO

- Marie *Og sådan gik det til, at Josef igen blev glad for Maria. Men der skulle en engel til, før han var overbevist om, at Maria bar Guds søn inde i maven.*
- Theo *Men du har overset én ting Marie.*
- Marie *Og hvad skulle dét så være Theo?*

Theo Maria må være helt vildt såret og skuffet over Josefs måde at behandle hende på.

Marie Ja, hun fik en ordentlig omgang af Josef. Men om forholdet er til at redde? Det finder du ud af om to dage kære Theo. Så er der idræt. *Skoleklokken ringer. Marie pakker sit hæfte og går.*

Theo *Surt ansigtsudtryk* Kan vi ikke bare høre det nu? Lige nu? Be beee, be beee. Hvis du fortæller nu, må du låne min telefon!

AFSNIT 5

EN HIMMELSK FAMILIE

Theo *Kommer løbende forpustet* Du må hjælpe mig Marie. Du må hjælpe mig!

Marie *Marie er ved at lytte til gospelmusik med hovedtelefoner på, lægger det fra sig.* Hvad sker der Theo? Er der nogen efter dig?

Theo Ja, jeg kom til at sparke til en sten på vejen, så røg den over i Ibs forhjul på cyklen, så sad den fast og bremsede cyklen, så faldt han forover og så faldt han lige ned i grøften. Og nu tror jeg, han vil slå mig ihjel!!!

Marie Tag det nu helt roligt Theo. Det var et uheld. Når du lige har hørt næste del af KONGESØN historien, så går du hen til Ib og siger undskyld til ham.

Theo Jamen,...

Marie Bare sig, at du har været dum...

Theo Jamen, jeg er ik'...

Marie Det, som du skal gøre, er ingenting i forhold til det, som Josef skal til nu. Og han er faktisk ret god til det

Theo Hvad?

Marie ...at sige undskyld til Maria.
Og så skal vi også lige høre, hvordan det går Hannah, når hun nu er blevet ven med...en engel.

Efter **En himmelsk familie**

F

H: "Åh, så endte det hele lykkeligt alligevel, takket være jer engle..."

L: "Og masser af tro Hannah fra Josef og Maria. Men der...."

V: "Hej Hanna!" (Veninder kommer bragende ind af døren)

H: (Overrasket) "Øh, hey venner. Hvordan går det?"

V: "Vi undrede os over, hvor du blev af i går?"

H: "Tja, mød min nye ven, engleeeeen Lux!"

V: "Hvad snakker du om Hannah?"

V: "Her er kun os?"

H: "Jamen, han står lige her, er I blinde eller hvad!"

V: "Du kunne jo bare ha' sagt, at du har slået hovedet! Her er kun OS!"

H: (Henvendt mod Lux): "De kan ikke se dig?"

L: "Kun mennesker med åbne hjerter kan se mig Hannah."

V: "Nå, men vi skrider. Sig til, når du er blevet normal igen."

H: "Helt ærligt Lux, det var pinligt det her!"

L: "Har du pakket?"

H: "Pakket?"

F: "Hannaaaaah, vi skal spise! Kom, inden maden bli'r kold."

L: "Vi skal et smut til Betlehem. Romerne har befalet Maria og Josef at rejse derhen for at komme med i folketællingen. Der er overfyldt med mennesker, så jeg har en spændende opgave til dig."

H: "Jamen min mor og far..."

L: "Ingen problemer, jeg klarer det bare selv."

H: "Hey, hey, hey, jeg var ik' færdig med at tænke Lux. Teenagehjerne, du ved. Jeg tænker, at nu jeg alligevel er blevet erklæret skør af mine venner, og når jeg nu har en del at gøre godt igen, så kan jeg lige så godt fortsætte med at være bims. De kan ikke se dig...? Tak for oplysningen... Bli'r det en lang vej til Betlehem...?" *Fader ud.*

OUTRO

Theo Hmm, ham Josef er alligevel ret sej. I starten syntes jeg, han var en tøsedreng; men dét der, det var ret sejt gået. OG NU ER DE VENNER IGEN!!!

Marie Jeps, og nu er det din tur. Fortæl mig næste gang, hvordan det gik med at sige undskyld til Ib, Theo. Hej, hej! *Marie går.*

Theo *Råber efter Marie* Jamen! Nu går du ikke bare igen! Hannah kan da ikke bare tage til Betlehem uden at sige noget til hendes mor og far! Og hvorfor kunne vennerne ikke se englen? Det er en ret så underlig historie det her, at du ved det. *Går surmulende sin vej.* Nå, så laver jeg da også bare mine lektier gør jeg, så går tiden da hurtigere.

AFSNIT 6

BETLEHEM

Begge snakker i telefon med hinanden uden for billedet. Kommer gående baglæns ind i billedet og snakker, ind til de bumper ind i hinanden.

Marie Jamen, aftalte vi ikke at mødes ved Hansens bondegård, ude foran hestene?

Theo Jamen heste. Det si'r muh her, vrinsk her. Der er dyr alle vegne her. Høns, geder, katte, hunde...men ingen heste. Hvor er du?

Marie Bare bliv ved med at gå, vi skal nok... *bump*
De giver hinanden et kæmpe kram, som hurtigt forvandles til et akavet kram.

Theo/Marie Der var du!!!

Marie Nå, din gamle telefon er da ikke så dårlig, at den ikke kan bruges til en telefonsamtale Theo, hvad?

Theo Nej, og måske vil det glæde dig, at jeg har besluttet, at jeg ikke behøver at få den bedste telefon i julegave. Jeg kan udmærket nøjes med den næstbedste!

Marie *Ryster på hovedet* Du forstår vist ikke helt en af historiens pointer Theo. Den største gave vi mennesker nogen sinde kommer i nærheden af, er noget der er blevet givet for to tusind år siden.

Theo Siger du, at de havde telefon på Maria og Josefs tid? Hvorfor kunne de så ikke bare registrere sig i Betlehem via NemId? Ta daaaaa!!! Så behøvede de ikke tage hele turen!

Marie *Ryster igen på hovedet* Det var godt nok fjollet Theo. Selvfølgelig havde de ikke telefoner og internet dengang. Men Maria og Josef havde snart noget helt andet, som aldrig før var set på jorden.

Theo Ja, ja, ja, jeg ved det godt. De havde mødt engle, endda snakket med dem. Dét er der ikke mange der har.

Marie *Opgivende* Ooooh, Theo. Du skal nok fatte det engang. Men som du hørte sidst, så var Maria, Josef og også vores lidt uheldige, men utroligt hjælpsomme, Hannah på vej til Betlehem for at lade sig indskrive under folketællingen.

Efter **Betlehem**

OUTRO

Theo Hvad er en profeti? Hvad har det med Betlehem at gøre? Og hvad har det med Maria og Josef at gøre? Og...

Marie Der var store ting på spil i vores historie Theo. Meget større end vi to kan forstå. Den profeti du hørte om, var en gammel forudsigelse om, at der engang skulle fødes en helt speciel kongesøn i Betlehem, når tiden var inde.

Theo Og du mener?

Marie Hmm!

Theo At det er...?

Marie Jaaa!

Theo Jamen...

- Theo *Hvisker* Hej Marie
- Marie *Snakker normalt* Hej Theo
- Theo Vil du ikke nok fortsætte historien?
- Marie Sig mig engang, hvorfor hvisker du Theo?
- Theo Det er fordi det jo er en hemmelighed.
- Marie Hvad er en hemmelighed?
- Theo Profetien! Om at der skal fødes en helt speciel kongesøn i Betlehem.
- Marie Hvorfor tror du, det er en hemmelighed?
- Theo Fordi... *hvisker helt stille* der er jo ingen som ved det!
- Marie Altså Theo. Har du ikke allerede regnet ud, at det er Jesusbarnet hele historien handler om?
- Theo Hvem?
- Marie Ej mand! Det er jo derfor vi fejrer jul, giver gaver til hinanden og fejrer Jesu fødselsdag!
- Theo *Hvisker* Det MÅ være en hemmelighed, for til jul er der kun julemænd og nisser i alle forretninger og julekalendere. De er over det hele. *Trækker julemandchokolade op af sin taske*
- Marie Ja, ok. Men så er det jo godt, at du kan følge med i den her historie, så tiden går lidt hurtigere og du kan se, hvorfor vi egentlig fejrer jul, ikke?
- Theo Gå hurtigere? Den skal gå langsommere!
- Marie Jamen? Hvad blev der af: Lad-tiden-gå-hurtigere, -så-vi-kan-komme-hurtigere-hen-til-jul-og-jeg-kan-få-min-nye-telefon, mission?
- Theo Det er noget pjat du siger Marie. Vi er i gang med en historie nu. Hvad skete der så? Fandt de et palads at bo i?
- Marie Der kan man bare se Theo. Nej, de fandt nok nærmere det modsatte, for det var ikke sådan lige at finde et sted at bo i Betlehem.

G

L: "Så kom vi til Betlehem, men Maria og Josef mangler et sted at overnatte. Alt er optaget på grund af folketællingen. Nu er det din opgave at banke på alle døre, og find et godt sted til Josef, Maria og kongebarnet. Men skynd dig, for Maria har veer og barnet fødes snart..."

H: (Gør honnør) "Skal ske Lux, og denne gang svigter jeg ikke!" (Hannah er på vej)
 "De skal få et værelse, der er en konge værdig skal de!"

Efter **Luk os ind****H**

H: "Jeg er så ked af det Lux. Jeg fejlede...igen!" (Hulker)

L: "Men du fandt et sted Hannah. Du blev ved. Prøv at se. Mange andre kunne have hjulpet, men du var den eneste, som ville."

H: "Men en stinkende stald?"

L: "Det er ikke ens fødested, der viser ens værdi, men de hjerter, man får lov til at forandre, for altid."

OUTRO

Theo Godt sagt engel, men hende Hannah der, skulle altså have et oordentligt spark i rø... . Hun skal se at komme op i gear.

Marie Stoop lige der Theo. Tror du virkelig, at du kunne have gjort det bedre?

Theo Ja, jeg havde da bare smidt nogle af gæsterne ud, så barnet havde nogle ordentlige forhold at komme til verden i.

Marie Ja, ja Theo. *Klapper Theo på skulderen* Det er nok godt, du ikke var med dengang i Betlehem.

Theo Hvad mener du? *Ser forbavset ud og følger efter Marie*

Jeg er god til mennesker. Folk elsker mit vindende væsen. De vil gøre alt for mig.

AFSNIT 8

EN NAT SOM INGEN ANDRE

Det sner. Snemaskine i gang og sneeffekter fra software

Marie *Ryster af kulde* Jeg er ikke sikker på, at det var helt så koldt i den stald, Jesusbarnet blev født, men der var sikkert ret koldt.

Theo *Ryster også af kulde* Havde de haft telefoner den gang, kunne de have bestilt en varm pizza. JEG vil have en varm pizza.

Marie Det vigtigste er, at de nu endelig havde fundet et sted at være og nu kunne koncentrere sig om at bringe kongesønnen til verden. Jeg er sikker på, at glæden den nat kunne varme stalden op tusind gange og at stalden også var fyldt med engle.

Efter **En nat som ingen andre**

OUTRO

Theo Wouw!

Marie Endda stjernerne forkyndte kongesønnens komme helt i Østerland, hvor vismændene så Betlehemsstjernen på himlen, og hyrderne; ja dem vender vi lige tilbage til senere.

Theo Hvorfor ikke nu?

Marie *Bedrøvet, ked af det.* Ikke alle var lige begejstrede for den nye kongesøn
Theo

Theo Hvaaad, det var jo bare en baby!

Marie Som ifølge profetierne en dag vil blive den mægtigste konge verden nogensinde har set. Og ham Herodes du syntes så godt om i begyndelsen af historien. Han er ond!

Theo Hvad? Vil han gøre kongesønnen noget? Hvad Marie?

Marie Jeg fryser. Lad os gå indenfor og få en varm kakao. Jeg gi'r.

Theo *Følger efter Marie* Jamen Marie? Hvad gør Herodes? Slår han barnet, sender han barnet ud af landet, sætter det i fængsel? Halloooo.

AFSNIT 9

IKKE PLADS TIL TO

Marie og Theo mødes og sætter sig ved et skolebord sammen. Marie laver opgaver.

Marie Hej Theo! Hold da fast, du ser træt ud Theo.

Theo *Svarer meget stenet, træt og udkørt* Jeg har ikke kunnet sove.

Marie *Super frisk.* Nå, har der været fest hos naboerne? Eller har du festet hele natten?

Theo Nej, det er Herodes.

Marie Hvad med ham?

Theo Jeg har tænkt alle mulige ting igennem, hvad han mon kunne finde på at gøre ved Jesus. Jeg er nødt til at høre det nu Marie. Jeg klarer ikke at vente mere.

Marie Så er det godt, at det lige præcis er det, vi skal høre om i dag Theo, i vores KONGESØN historie.

I

Vismændene tjekker ind hos Herodes medens fortælleren fortæller:

"Man skulle tro, at alt nu var godt, men mørke skyer samler sig i ren ondskab i horisonten i form af kong Herodes, hvor vismændene melder deres ankomst i Jerusalem. De tror, at Herodes er far til kongesønnen."

I Vismænd Ærværdige kong Herodes. Vi er vismænd fra Østerland, og vi har set jødernes konges stjerne stå op i øst og er kommet for at tilbede kongesønnen.

II Vismænd Vi har kongegaver med til barnet: guld, røgelse og myrra, for en stor konge er blevet født.

III Vismænd Aldrig før har verden set en sådan konge. Endda stjernerne forkynder hans storhed og viser vej hen til ham. Men skynd dig at hente ham, vi er vandret mange hundrede mil for at beundre og tilbede barnet.

Herodes *Prøver at beherske sig selv i bare arrigskab*

Ææææh, det var skam pænt af jer at komme forbi, men her er ikke født nogen kongesøn. Og jeg ville jo vide det fordi, æææh, jeg er jo kongen her.

Henvendt til sin rådgiver Hvad er det for noget? Hvad er det for noget forræderi?

Rådgiver Der står skrevet, at der skal fødes en kongesøn i Betlehem høje herre.

Herodes Hmmpf! *Henvendt til vismændene*

Mine rådgivere fortæller mig, at I skal søge i Betlehem ædle herrer. Drag afsted, tilbed barnet og kom så forbi og fortæl mig, hvor barnet er, så også jeg kan komme og tilbede ham.

I Vismænd Skal ske ædle herre. Skal ske.

Efter **Jaloux**

Theo Han er jo rablende vanvittig af magtskyge. Sikke en selvfed størrelse.

Marie Så du har regnet ud, hvad Herodes vil gøre, når vismændene fortæller ham, hvor barnet er?

Theo Uhhh, det bliver nogle lange dage, indtil vi ses igen Marie. Herodes vil slå Jesus ihjel!

Marie Ja Theo. Det kan ende grueligt galt det her. Sov godt!

AFSNIT 10

DET ER SKET

Theo *Meget entusiastisk og energifyldt* Mødes hjemme hos Marie Marie vasker op Hej Marie. Jeg har kun ét spørgsmål til dig: Slår Herodes Jesus ihjel?

Marie Du kender virkelig ikke meget til julehistorien, gør du vil Theo?

Theo Jeg bli'r bare forvirret af alle de julemænd og nisser, som er alle steder i julen. Men hvad siger du: Lykkedes det for Herodes?

Marie *Overbærende og positiv over at se, hvor meget Theo lever sig in i historien* Nej Theo. Det gør han ikke. Senere må de godt nok flygte til Egypten, men...

Theo Hvordan gør de? Vismændene skulle jo komme forbi Herodes bagefter og fortælle, hvor han...

Marie Se dét er en spændende del af historien og den fortæller jeg dig senere. Men nu skal vi lige vende øjnene henimod nogle af dem, som samfundet den gang havde mindst til overs over for...

Theo Kasseassistent? *Marie ryster på hovedet.* Præsterne? Mekanikerne? Sig det!

Marie Hyrderne *Theo kigger opgivende ind i kameraet.*

Theo Hyrderne?

Marie Ingen tog sig af hyrderne. De passede sig selv ude på markerne, var super fattige og overset af samfundet.

Theo Oooooog? *Theo ved godt, der kommer noget godt nu.*

Marie Det er som om himlen ikke gør forskel på rig og fattig, for pludselig oplevede de noget, stort set ingen andre havde oplevet før.

J

(Stjernen er tændt.)

H: "Hvad er det for en stjerne, der lyser over stalden Lux?"

L: "Det er en kongestjerne. En stjerne, som viser vej for alle, som gerne vil se kongebarnet."

H: "Den lyser som en sol!"

L: "Ja, hyrderne ude på marken har også undret sig et stykke tid. Prøv og se i horisonten. Kan du se det lysskær?"

H: "Jaaa?"

L: "De hyrder får sig noget af en overraskelse, når alle mine kammerater viser sig for dem i et englefestfyrværkeri...lige nu."

H: "Wouw, det gad jeg godt se."

L: "Men vi skal hen til stalden Hannah."

Efter **Det er sket**

OUTRO

Theo Wooooaaaauw, sådan skulle en fest se ud. Feeeeedt!!! Dubap, dubap, dubap... *Danser med Marie* Jeg vil være hyrde, når jeg bli'r stor!

Marie Altså Theo. Der bli'r jo altså ikke lige født en kongesøn hver dag, vel?

Theo Jamen, hvis hyrderne var de første i området til at få at vide, at himlens kongesøn var blevet født, må hyrderne jo have en helt speciel plads i Guds hjerte. Og måske sender Gud en lille, bitte, bitte engel engang, når jeg nu er hyrde.

Marie Så bare vent til i morgen. Så tror jeg, du vil overveje karriereskift igen min ven. Nå, jeg skal ind og se min yndlingsjulekalender Jesus og Josephine nu, vil du med?

Theo *Løber efter Marie* Hey Marie. Hvad mente du med det? Hvorfor? Hvorfor skal jeg ikke være hyrde? Hvad skal vi høre om i morgen?

AFSNIT 11

HVOR ER BARNET

Marie og Theo mødes på skolen. Denne gang er det Marie, der sætter sig hen til Theo, som er i gang med lektierne.

Marie Går det fremad med lektierne Theo?

Theo Ja, ja, liiige et øjeblik. 20-5 er 21...øh, 20! Sådan!

Marie Sikke du er i gang med lektier

Theo Jeps, Theo her har regnet ud, at tiden går hurtigere, når han laver noget nyttigt. Så Theo Larsen præsenterer hermed stolt den helt nye Theo!

Marie Det klæder dig Theo.

Theo Men kan jeg nu endelig få forklaret, hvad du mente med karriereskift?

Marie Det er fordi du i dag skal møde nogle meget specielle mennesker i vores KONGESØN historie: Vismændene. Mænd som dag ud og dag ind studerede stjernerne på himlen, skrev ned, betragtede historiens gang og tolkede. De havde fået øje på en helt speciel stjerne, som vi kalder Betlehemsstjerne i dag. De var ikke ét sekund i tvivl om, at et helt specielt kongebarn var blevet født i Jesus hjemegn. Derfor rejste de tusindvis af kilometer for at finde barnet og tilbede det.

Theo Det er smart med sådan en universe GPS.

Marie Men ik' særlig præcis.

Theo Nok mere præcis end Google maps på min overdårlige mobil. Jeg er blevet klar over, at jeg ikke har brug for en ny telefon. Det tager alt for meget af min tid, og havde jeg haft en god mobil ville jeg have brugt al min tid på Facebook og spil og havde jeg ikke fået din seje historie.

Marie Wouw Theo, den her historie gør virkelig noget ved dig, hva'? Nå, men vismændene var tæt på Betlehem nu...

K

L: "Men vi får andre gæster, Hannah."

H: "Hvem, her er allerede fyldt med hyrder, får og andre folk ud over Jesusbarnets familie?"

L: "Vismændene er rejst langvejs fra for at kunne se Jesusbarnet.

Gå ud og led i Betlehems gader efter dem og før dem herhen."

H: "Jamen, hvordan kan jeg kende dem?"

L: "Tro mig, du vil kunne kende dem! Noget med kameler og sådan noget."

Efter **Hvor er barnet**

OUTRO

Theo *Theo danser os synger* Én, to, tre, fire: Himlen kom herved, Guds søn blev født på jord.

Marie Ja, det kan noget at være vismand, hvad Theo?

Theo De manglede lige lidt hjælp til sidst, men de har godt nok fat i noget. Ret vildt at man kan se på stjernerne, at de fortæller om KONGESØNNEN, og så rejse ud efter den, og så faktisk finde KONGESØNNEN, i...en stald. Det er en viild historie det her Marie.

Marie Så mangle vi bare én ting. *Marie pakker sine skolesager sammen.*

Theo Og hvad er det Marie? Hallooo? *Pakker sine skolesager sammen og skynder sig efter Marie* Har det noget med Herodes at gøre? Er det nu, Jesusbarnet bliver reddet? Marieeee?

AFSNIT 12

DRØMMEN

Theo Jeg er SÅ klar Marie.
Marie *Læser i en bog uden at høre Theo*
Theo Hallooo, jeg er klar Marie. *Stilhed.*
Theo Jeg er klar til at høre, hvordan de undgår, at vismændene rejser forbi Herodes og fortæller ham hvor Jesus bor og så tager hen og slår ham ihjel.
Theo MARIE!!!
Marie Ha, fik dig Theo!
Theo Tog du bare gas på mig?
Marie Ja, jeg ved da godt, at du er spændt min ven.
Theo Det var småtarveligt!
Marie Og nu skal du høre. Igen er det englene, som må træde til, for at den største gave af dem alle til menneskeheden ikke lider en grum skæbne.
Theo Så en engel smadrer Herodes, så han lader Jesus være i fred?
Marie Neeeej, Theo! Engle er klogere end det.

L

H: "Oh, jeg kunne blive her og se på Jesusbarnet for EVIGT!"
L: "Og jeg har det stadig lidt svært med, at Gud har 'skrumpet' min Herre ind i denne lille baby. For ganske få måneder siden kunne han skabe galakser..."
H: "Hmmm, jeg er nu glad for, at han gjorde det, og at jeg måtte blive en del af det."
L: "Der er stadig farer, der lurer Hannah. Vismændene må for alt i verden ikke tage tilbage til Herodes på tilbagevejen og fortælle, hvor Jesusbarnet er."
H: "Hvorfor?"
L: "Han vil gøre alt for at finde barnet... og slå det ihjel."
H: "Hvaaad? Lille Jesusbaby?"
L: "Han føler sig truet og med god grund. Når Jesusbarnet bli'r stor vil han udfordre verdens ondskab og Herodes.
I nat får vismændene en drøm, hvor Herrens engel fortæller dem sagen. Du må hjælpe dem med at tro, så de tager en anden vej hjem, langt uden om Herodes. Vil du gøre det?"
H: "Ja Lux, af hele mit hjerte!"
L: "Godt, vær parat. Du véd, hvor meget, der afhænger at det..."

Efter Drømmen

Lux: Godt gået Hannah! Så hjalp du da lige til med at redde himlens KONGESØN fra en grum skæbne.

Hannah: Oh, jeg er så lykkelig Lux. 1000 tak, fordi jeg måtte være med, selvom jeg klumrede i det.

Lux: Det har været en fornøjelse Hannah, og hvis fordi du blev ved og ved, og aldrig gav op, reddede du julen for hele verden mange, mange år fremover.

Hannah: SEJT!!!

M

Fortæller: "Og sådan gik det til, at en lille pige med et åbent hjerte og en hjælpsom sjæl blev en del af den største historie af dem alle, historien om, hvordan himlen besøgte jorden i form af et lille barn, som vi i dag kender som Jesus.

Med ham kom julen ned til jorden hin julenat for mere end 2000 år siden i Betlehem, og verden fik fra den dag et lys, som ikke kan slukkes.

Vi ønsker jer alle en glædelig jul og et velsignet nytår!"

OUTRO

Theo Vild historie Marie. Jeg kan godt forstå, at du kalder det for den største historie af dem alle. Og...nu er det jul!!!

Marie Ja, glædelig jul Theo. Og må du få mange gode gaver...

Theo Der bliver ingen gaver så stor som den, jeg lige har hørt om Marie.

Marie/Theo GLÆDELIG JUL