

Stjernen over Betlehem – manuskript

v. *Torben S. Callesen*

A & B = to børn hjemme på et mystisk sted, fx loft

Rekvisitter = Kæmpe bog med Stjernen over Betlehem på forsiden. Evt. fluriserende bogstaver.

Intro

A Ej, hvor bliver det altså bare en kedelig jul i år.

B Historieopgave, fysikrapport, danskstil og en boganmeldelse i juleferien, hva'. Det burde simpelthen være kriminelt! Det er ren børnemishandling!

A Ja, man sku' tro vores lærer ik' ka' udstå jul...og det ska' altsam' gå ud over os. Æææih altså!

B Kom, lad os gå op på loftet os se, hvad din oldefar har gemt af ting og sager derop'. Han var jo astronom. Sidst vi kigged' derop' så jeg vist en gammel stjerneikkert.

A (sur) Okay da...

(Lyd starter...Lyset ændrer sig, så bogen ses.)

A Hey! Hørt' du det?

B Ja, lyden kommer derfra. (Glad) Wouwww

A Wouw, en kæææmpe bog. Det må være min oldefars notater... Hvad i alver...

B Hvad står der?

A Stjernen over Betlehem. – Lad rejsen begynde...

B Ha! Så starter den her juleferie slet ik' så tosset endda.

A+B Syret!

B (Læser fra bogen) Prøv og hør:

"Kære læser. Den historie, du nu skal høre, vil mange benægte er sand. Jeg troede heller ikke i starten. Men gennem nøje studier af stjernerne, historiebøgerne og biblen har jeg nu fået øjnene åbnet over for en anden mulighed. Det er stort og overgår al forstand!

Det startede alt sammen en mørk, mørk nat i et land langt mod øst..."

1 Kom nu og se

A Hey! Tjek lige mobilen, om det kan være rigtigt? Troede egentlig bare, det var et eventyr.

B (Tjekker) Jeps, den er go' nok. Astronomer og moderne videnskab har bevist, at to planeter var så tæt på hinanden, at de så ud som én, mega lys stjerne på nattehimlen... Så havde din oldefar altså ret!

A Hmmm, det er altså lidt spændende det her...

2 Millioner af stjerner

A Hvad vil' du ha' gjort, hvis du så såd'n stjerne?

B Ha! Jeg vil' nok bare have taget et billede af den og var gået ind og se julekalender igen.

A Ej. Det er bare så typisk dig! Nå, lad os læs' videre:

”Vismændene dengang har uden tvivl lagt mærke til denne nye stjerne på himlen, da den lyste meget klarere end de andre. Men hvordan stjernen skulle tydes, har formentlig været uklart for mange. Nogle mente, at stjernen var et tegn fra en guddom, men andre mente, de tog fejl.”

3 Ikke min gud

B Jeg er altså ret enig!

A Med hvem?

B Ja med dem, som mente, at det var helt gak at tyde stjernen som en budbringer. Og så ligefrem at følge den. Det er ik' for smart. Jeg var blevet hjemme! Den er alt for upræcis sådan en. Jeg mener, en stjerne er jo ik' nogen GPS.

A Hmm...men, ... prøv lige at vente lidt. Der står i bogen, at vismændene var kloge og mystiske mænd, som brugte al deres tid på at finde ud af stjernernes betydning, planeternes baner og forsøgte at kæde den åndelige verden sammen med vores.

B Jeps! De burde være kloge nok til at bli' hjemme.

A Hmmm, måske. Lad os prøve at se, om alle havde det ligesom dig:

”Mange af vismændene mente, at stjernens komme kun havde lille betydning for verdens gang .

Nogle få andre vismænd derimod var blevet besat af stjernens gåde!

Hvilken hemmelighed bar den mon på? Hvor ville den lede dem hen?”

4 Guld

B Det er for dumt at tage af sted. Flere 1000 kilometer, på kamelryg og så oven i købet tage GULD med. Genialitet og sindssyge ligger tæt op af hinanden. Men DE her gutter er så KLART faldet til den forkerte side...

A Det var en kongegave. Det var åbenbart GAVEN, når et kongebarn var blevet født.

B (armene over kors) Pøh! Jeg ville stadig bare have taget et billede og ha' lagt det som baggrund på min mobil.

A Hm, her står, at den anden gave var røgelse. ” Røgelse var symbol på bøn. Når røgelsen steg op som en vellugtende røg, symboliserede det kongens åndelige forbindelse til Gud...

5 Røgelse

B Jeg forstår ik', hvorfor Gud skal blandes ind i det her. Gik de ik' ud fra, at det var et helt almindeligt kongebarn? Babyerne i Danmarks kongehus får da heller ik' guld og røgelse, når de bliver født.

A Næææh, men der har heller ik' vist sig en stjerne for dem, vel smarte?

B Aaai, men røgelse, som symbol på barnets bøn til Gud...?

Nå, læs videre. Den næste gave er sikkert en KÆMPE diamant, eller en flot, sort hest?

A (Ryster på hovedet) Nej. Her står: ”Den næste gave var myrra...”

Mystisk. Myrra er harpiks fra træet *Commiphora* et eller andet....

”Det vokser i Østafrika. Det brugtes både til duftende salver, olier, røgelse og hellig olie til salve og balsamering... af de døde.

B What???

6 Myrra

B Tror du, de vidste, hvad kongebarnet skulle gennemgå senere? Godt nok lidt barsk, at få sin begravelsesgave...som fødselsdagsgave.

A Hvis jeg havde været vismand og hvis JEG var ved at ta' ud på sådan en rejse, så vil' jeg os' ha' pakket de bedste af de bedste gaver.

En urtepotteskjuler kunne vist ik' gøre det. Og så: Afsted!!!

B Ja, som om! Jeg tror du ville fare vild.. Du vil' lande i Danmark, hos Harald Blåtand og få stjålet alle dine gaver. Ja, det vil' du ☺

A Ha! Blåtand fandtes først 1000 år senere, men du har ret. Der har været MASSER af røvere, som ville have fat i skatten. Oldefar skriver:
”Det har været en utrolig risikabel rejse, vismændene begav sig ud på. Ifølge astronomerne har stjernen i længere perioder været skjult, for så pludselig at dukke op igen under vismændenes rejse...”

7 Lang vej til Betlehem

8 Dejlign er den himmelblå

B Nå, så det var dér, de skulle hen, til Jerusalem. Det’ jo klart. Kæmpe hovedstad, med kongehus og det hele.

A Ja, det er utroligt, at de nåede frem i god behold. Ifølge bogen styrede de lige mod kong Herodes palads.

Han var en grusom mand, som slog ned med hård hånd mod oprør.

B Jeg er godt nok spændt på, hvordan det her kommer til at gå.

A Hvad mener du?

B Hvordan takler Herodes mon, at vismændene tror, at det er i hans palads, kongebarnet er blevet født. Her kommer en hel flok vismænd efter flere 1000 kilometers rejse. Jeg kan levende forestille mig Herodes fjæs, når vismændene spørger: Hej Herodes gamle svinger! Hvor har du gemt den royale knægt?

9 Hos Herodes

B Så var det jo Herodes, som hjalp vismændene på vej?

A Ja, og nu vented’ han bare på, at vismændene skulle komme tilbage og fortæl’, hvor barnet var blevet født, ... for så at slå det ihjel.

B Æææih, hvor er det ondt. Det kommer til at gå galt det her.

Fik de egentlig hele adressen?

A Nix! Kun bynavnet: Betlehem.

B Hmmm.

10 Undskyld mig

11 De tre vise mænd

A Wouw! Vismændene på knæ...for en baby...langt hjemmefra...i en stald...fantastisk.

B Ja, end'lig var rejsen fuldendt.

A Det ka' ik' ha' været sådan, de havde forestillet sig det hele, da de tog hjemmefra.

B Hmmm, et baggrundsbillede på mobilen er vist ikke heelt det sam' alligevel.

A Og sik' en oplevelse, efter SÅ mange kilometer, skænderier med vismændene derhjemme, omveje, bedrag og kulsorte nætter.

End'lig frem' ved kongebarnet i en stald i Betlehem. Det er heelt vildt!

B Ja, og så var der jo lige hjemturen...

A Ååh nej! Hvis de rejste forbi Herodes, vil' Herodes kom' og dræbe barnet: "Vismændene blev af Gud advaret om ikke at rejse den samme vej hjem igen..."

12 Åbenbaringen

B Pyyha! På et hængende hår og med Guds hjælp.

A Ja, det var ret tæt på, men kongebarnet overlevede!

B Hey, ved du hvad?

A Næ.

B Nu har vi stof nok, både til historieopgaven, fysikrapporten, danskstilen og boganmeldelsen! Hvor heldig kan man være? Det klarer vi lynhurtigt!

A Fedt nok!

B Men lad os lige læse historien én gang til først.

A Den er jeg med på!

A+B Stjernen over Betlehem styrer!!!

13 Stjernen over Betlehem

14 Et barn er født