

KONGESØN

Herren er med dig

Talt:

Gabriel: Herren er med dig, Maria!

Maria: Hvem er du..., hvordan kom du ind..., og hvad er det du si'r?
(Gabriel skinner, så Maria holder sig for øjnene.)

Vers I

Herren er med dig,
du er udvalgt af Gud.
Du skal føde Guds søn.

Maria, talt:

Jeg forstår det ik'.
Hvad skal jeg?

Vær ikke bange,
du er udvalgt af Gud.
Gud har hørt Israels bøn.

Jamen, jeg er jo ikke
gift endnu!

Din søn bli'r stærk og stor,
hersker på jeres jord,
en konge mægtig og stærk.

Jamen, hvad med kong
Herodes?

Din søn bli'r stærk og stor,
hersker på jeres jord,

MIN søn?

Guds plan er nu sat i værk.

Ske Guds vilje! (Maria
knæler)

Omkvæd 1

Herren er med dig,

Maria.
Himlens engle glæder sig.
Maria.
Himlen åbnes over dig.

Herren er med dig,
Maria.
Du kan tro på hvert et ord.
Herren er med dig,
Maria.

Du bli'r kongesønnens mor.

Vers 2

Er Herren med mig,
er jeg udvalgt af Gud?
Så ske Guds vilje med mig!

Er Herren med mig,
er jeg udvalgt af Gud?
Så vil jeg følge Guds vej!

Mørke tag dig i agt,
for han vil få al magt.
Kongerne må bøje sig.

Mørke tag dig i agt,
for han vil få al magt,
og han vil knuse dig.

/:Omkvæd 2:/

Herren er med dig,
Maria.
Himlens engle glæder sig.
Herren er med dig,
Maria.
Himlen åbnes over dig.

Jeg vil tjene Gud,
fuldt ud.
Oooh
Et lys der bringer fred,
med kærlighed,
åbnes over mig.

Herren er med dig,
Maria.
Du kan tro på hvert et ord.
Herren er med dig,
Maria.
Du bli'r kongesønnens mor.

Jeg vil tjene Gud,
fuldt ud.
Oooh
Et lys der bringer fred.
Jeg bli'r kongesønnens mor.