

## KONGESØN

### Hvor er barnet

Selvom en vismand han er vis,  
ja, så er stjernen ik' præcis.  
Vi kejter rundt i timevis,  
hvor er barnet?

V: Ja, meget!

V: 100 kilometer upræcis!

V: Bøvl!

Tilfældig: Det ved jeg ik'?

Om et par timer bli'r det dag,  
og så er stjernen daffet af.  
Det komplicerer vores sag,  
hvor er barnet?

V: Vi er til natarbejde!

V: Pist, væk!

V: Det bli'r umuligt!

Tilfældig: Hvor skulle jeg vide det fra?

/:Himlen kom herved.  
Løft stemmerne i kor.  
Se, Guds kærlighed,  
Guds søn er født på jord.

Lyset vinder frem,  
de blinde finder hjem,  
Guds kongesøn i Betlehem.:/

/:Kongesøn! Oh, hvor er du  
kongesøn! Ooooh,  
kongesøn! Hvor er du  
kongesøn!:/

Men vi bli'r ved med at se op,  
for der er ingen, der si'r stop,  
hvor er jeg er øm, min stakkels krop,  
hvor er barnet?

V: Stjernen viser vejen.

V: Nix

V: Oooh mine fødder

: Nice outfit dér.

Vi bringer kongegaver med,  
til ham som kom til jord med fred,  
på grund af ham tog vi af sted,  
hvor er barnet?

V: Guld, røgelse, myrra.

V: Jeg glææææder mig.

V: Det bli'r fantastisk!

: Aner det ik', men tjek lige den stjerne  
der!

Oooh, oooh

Vi takker Gud, nu er vi her  
på trods af modgang og besvær,  
men det var hver en meter værd,  
her er barnet!

V: ENDELIG!!!

V: Røvere og banditter!

V: Ja!

: Velkommen

Vi giver gaver til Guds søn,  
falder på knæ for himmelen,  
han er Guds svar på vores bøn,  
her er barnet.

Kongesøn! Oh, her er du  
kongesøn! Ooooh,  
kongesøn! Oh, her er du  
kongesøn!

V: Kongegaver

V: Kongesøn!

V: Du var ventet!

*Løfter barnet op (Løvernes konge  
agtig)*